

Houten dorp in het jaar 1978

Bij mijn werkzaamheden op de Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' bij het oude station van Houten ben ik begonnen met het inventariseren van de kaarten en de plattegronden die we in het archief hebben zitten. Hierbij kwam ik een luchtfoto van Houten dorp tegen die is gemaakt uit een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht op donderdag 6 april 1978 door Chriet Titulaer.

De poster werd uitgegeven door het dorpshuis De Grund in samenwerking van autobedrijf Knopper die vroeger aan de Koningin Emmaweg 2A zat op de hoek met de Lobbendijk.

Zoals je ziet wordt het plan (wijk) Den Oord II en De Lobben (De Hoven) gebouwd in dat jaar. Rechts net iets onder het midden, rechts van het huisje met het rode dak loopt het Bedelaarspad. Midden onder net links ervan zie je de Laan van Wulven lopen. Zoals die bij de oude Houtenaar bekend stond onder de volksmond naam 'Groenlaantje, Houtlaantje of Vrijerslaantje'. Geheel links net onder het midden zie je een boerderij met een rode dak. Dat was de boerderij Dijkhoeve of Reumsthofstede. Nu staat op deze plek het appartementengebouw 'de Koningslinde' aan de Dijkhoeve schuin tegenover het bruggetje in de Lobbendijk bij het Imkerseind en het Imkerspad. Verder op de achtergrond van de luchtfoto in het midden de toen nog te bouwen nieuwbouwwijk Wernaar, De Gildes. Onder het rechtse boven gedeelte zie het bedrijventerrein De Schaft met de straten Schaftweg en Albers Pistoriuslaan.



Bron: archief AWG Leen de Keijzer, kaarten en plattegronden.